

Het thema van de landelijke monumentendag is dit jaar 'Op de Kaart'.
Kunstenaars van Stichting Werk in Uitvoering hebben zich door dit thema laten inspireren.
In september en oktober is hun werk te zien in het Huys der Kunsten in Kampen.

Ik besluit deel te nemen aan de expositie.

*Tja en wat doe je dan met zo'n thema.
Er is zoveel op de kaart te zetten.
Wat wil je bewaren ... je herinneren.
Wat is de moeite waard.
Voor jou?
Voor anderen?*

*Je begint met jezelf, vanaf de start van je lange zomervakantie, elke dag een kaart te sturen.
Met een greep uit de gebeurtenissen van die dag, waar je was, letterlijk, maar ook met je gedachten, je emoties.
Het moment van die ene dag.
Later de herinnering.*

*Elke dag heb ik een kaart in de brievenbus gedaan, die vaak de volgende dag door de postbode weer werd bezorgd. Wat een verrassing!
Er liggen nu 49 kaarten in mijn atelier met mijn vakantiemomenten.
Zeven vakantieweken op de kaart.
Letterlijk.
Zij krijgen allemaal een plaats in de expositie.*

En dat is nog niet genoeg.

**Jou wil ik vragen een bijdrage te leveren.
In deze envelop vind je een aan mij gerichte kaart.
Zou je uit de maanden juli/augustus momenten, gebeurtenissen, gedachten willen beschrijven die een herinnering waard zijn.
Wat moet 'op de kaart' gezet worden?**

De postzegel zit er al op! Alleen nog je naam vermelden en een loopje naar de brievenbus.
Ik wacht met spanning af!

Meer kaarten zijn te downloaden vanaf mijn website: www.moniqueborst.nl
Een toeristisch of ander kaartje is ook leuk!

Zaterdag 5 september wordt de expositie ingericht. Als het je lukt om de kaart voor die datum terug te sturen, hangt hij er al tijdens de opening op zaterdag 12 september.
Alle kaarten doen mee. Het wordt, hoop ik, een groeiend kaartenveld.
Zaterdag 12 september ben ik tussen 12.00 en 15.00 uur in het Huys der Kunsten aanwezig.
Voorstraat 20. 8261 HS Kampen. Het Huys is opgenomen in de monumentenroute van dat weekend.

Hartelijke groeten,

e-mail: kunst@moniqueborst.nl